

NEREUS MAGAZINE

JAARGANG 30 - FEBRUARI 2020



WK GOUD

MANNENDUBBELVIER

EXTRA:

THETIS LUSTRUM EDITIE
ZIE ANDERE KANT

STICHTING OUD-NEREUS

Oud-Nereus bestaat sinds 1921 en wordt gevormd door oud-leden die hun onderlinge band en die met Nereus in stand willen houden. Daarnaast ondersteunen zij Nereus op velerlei gebied, met name financieel.

Kernbestuur

Pieter Andre de la Porte (voorzitter) | 06 52 613 490
Jurr van Ramshorst (penningmeester) | 06 25 295 764
Maurien Moller (secretaris) | +34 656 808 955 | oudnereus@nereus.nl
Maurits Appeldoorn (communicatie) | 06 48 449 593
Hilko Swank (evenementen) | 06 44 206 408
Floor van Lieshout (praeses Nereus) | 06 10 455 855 | praeses@nereus.nl
Merijn van der Lande (commissaris Reünisten en Extern) | 06 11 853 293 | reunisten@nereus.nl

De financiële steun die Oud-Nereus sinds 1921 geeft, is vrijwel uitsluitend voor de aanschaf van wedstrijdboten; het is derhalve een soort Botenfonds. In de loop der tijd zijn daarnaast ook Fondsen opgezet ter dekking van de kosten van de bootsman, en van de kosten van begeleiding en coaching van het wedstrijdroeien. Nu zijn er dus drie Fondsen.

I. OUD-NEREUS FONDSEN

Het oorspronkelijke fonds van Oud-Nereus; hiervan wordt het vermogen gevormd door jaarlijkse donaties van oud-leden, en aangewend voor de aanschaf van wedstrijdschepen.

Beheerders

Pieter Andre de la Porte (fondsbeheerder) | 06 52 613 490
Jurr van Ramshorst (fondsbeheerder) | 06 25 295 764

Adres: Amsteldijk 130a, 1078 RT Amsterdam
Bankrekening: NL70 ABNA 060 224 3297

II. NEREUS 100+ FONDSEN

Dit Fonds is in 1985 opgericht met het doel een vermogen te vormen waaruit de kosten van de bootsman betaald kunnen worden. Het streven is deze kosten helemaal uit het rendement eigen vermogen te voldoen. De inkomsten van het Fonds bestaan naast interest en dividenden uit termijnen van lijfrenten die voor de donateur fiscaal aftrekbaar zijn.

Beheerders

Victor Maes | 06 54 770 926
Hans Vendrig | 06 51 562 905
Adres: Binnenkant 18, 1011 BG Amsterdam
Bankrekening: NL69 ABNA 0490 5818 62

III. WILLY BLOEMENDAL COACH-FONDSEN

Het Coach Fonds is in 2002 gevormd om daaruit de kosten van organisatie, begeleiding en coaching van het wedstrijdroeien te betalen. Naast een aanzienlijke bijdrage van Nereus zelf, dragen oud-leden, net als bij het 100+Fonds, bij middels termijnen van lijfrente.

Beheerders

Emile Clous | 06 46 031 985
Jenny van Dobben de Bruijn | 06 23 142 633
Adres: Kerkstraat 178 III, 1017 GT Amsterdam
Bankrekening: NL73 ABNA 0423 3427 11

Elk Fonds heeft twee beheerders, waarvan één wordt aangesteld op voordracht van het Oud-Nereus bestuur en één op voordracht van de ereleden.

Alle donateurs ontvangen het jaarverslag en de jaarrekening van Oud-Nereus; de donateurs van één der andere Fondsen krijgen tevens de jaarrekening van dat Fonds toegestuurd.

REDACTIONEEL

Beste lezers,

Hopelijk heeft u de januaridip overleefd en bent u niet al te veel teleurgesteld dat de tocht der tochten ook dit jaar niet heeft kunnen plaatsvinden. Voordeel van de opwarming van het klimaat is overigens dat we tegenwoordig begin februari alweer lentekriebels krijgen.

2020 belooft een prachtig jaar te worden. Natuurlijk kijken we allemaal reikhalzend uit naar de Olympische Spelen in Tokyo. Maar ook het 27ste Lustrum dat voor de deur staat, doet onze harten sneller kloppen. U kunt hier uiteraard veel over lezen in dit magazine.

Ook dit jaar heeft de redactie haar uiterste best gedaan om een mooi magazine samen te stellen. Daarbij wordt zij natuurlijk geholpen door de vele (oud-)leden die een bijdrage hebben geleverd. Wij willen eenieder die zich

op enige manier heeft ingezet voor de totstandkoming van deze editie hartelijk danken.

Het deed ons deugd te vernemen dat er lezers zijn die niet alleen de plaatjes bekijken, maar dat het magazine ook daadwerkelijk van voor tot achter wordt gelezen. Wij hopen dat u (opnieuw) ten volle geniet van deze editie. Wij vonden het een eer om het voor u te mogen maken.

Ioë Hikemelaya!

Redactie Nereus Magazine

Rectificatie: in de vorige editie is ten onrechte in het stuk over de S100 de naam van Tako Bruinsma niet genoemd, terwijl hij al jaren van vaste waarde is en een belangrijke rol heeft in het succes van de S100.

COLOFON

Het Nereus Magazine wordt door de A.S.R. Nereus uitgegeven voor de donateurs van Oud-Nereus, het 100+Fonds en het Willy Bloemendal CoachFonds.

DRUK

Jaargang 30 | Januari 2020
Drukwerkdeal, Deventer
Oplage 1000 stuks

REDACTIE

Aletta Jorritsma, Sara Papineau Salm, Roos Thijssen, Myrte Piersma, Anne Fischer, Maurits Appeldoorn

VORMGEVING

Sara Papineau Salm en Aletta Jorritsma

BEELDMATERIAAL, MET DANK AAN

Ellen de Monchy en Merijn Soeters

CORRESPONDENTIE-ADRES

Redactie Nereus Magazine
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam | 020 679 7117
nereusmagazine@gmail.com | www.nereus.nl

INHOUD



- 3 | REDACTIONEEL
- 6 | IN MEMORIAM
- 7 | VAN DE BESTUURSTAFEL
- 8 | NEREUS-SUCCESEN:
VOORWOORD E.T. PRAESES
- 9 | TWEE GEZICHTEN:
VOORWOORD H.T. PRAESES
- 10 | WISSELING VAN DE WACHT:
OUD-NEREUS BESTUUR
- 12 | NEREUS BABY'S
- 13 | NEREUS IN 'T KORT:
NEVER CHANGE A WINNING TEAM
- 14 | KALENDER 2020
- 15 | WEDSTRIJDJAAR 2018 - 2019



- 20 | LUSTRUM XXVII: 135 JAAR FURORE
- 22 | EEN VERVOLG OP NEREUS:
HET WATER BLIJFT ONS VERBINDEN
- 24 | BOOTSMANNEN:
MATHIJS JOSSELIN DE JONG
- 26 | GOVERT VIERGEVER
- 30 | BOSBAAN 85 JAAR
- 34 | FLUISTEREND GOUD:
BOEK DIEDERIK DE BOORDER
- 35 | HOE IS HET NU MET... RUTGER ARISZ
- 37 | JASJE AAN, JASJE UIT
- 38 | 12E LUSTRUM:
60 JAAR EERSTEJAARSACHT '59-'60
- 39 | COLUMN: MAURITS APPELDOORN
- 40 | NRC VAKJURY PRIJS:
ELLEN DE MONCHY



IN MEMORIAM

PETER SCHEIJ

29 MEI 1929 - 11 FEBRUARI 2019

SYB BERGSMA

6 OKTOBER 1936 - 7 NOVEMBER 2019

DIEGO LÉON RODRIGUES LOPES

16 DECEMBER 1919 - 27 NOVEMBER 2019

MARINO GIUSEPPE CARASSO

25 NOVEMBER 1943 - 2 DECEMBER 2019

MAARTEN BERNINK

4 AUGUSTUS 1948 - 23 DECEMBER 2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

VOORWOORD VOORZITTER OUD-NEREUS

DOOR
PIETER ANDRÉ DE LA PORTE

Om bij de actualiteit te beginnen, er was vanavond een programma op BNR over recycling. Hoe van oude materialen nieuwe spullen te maken, nooit wat weg te gooien. U voelt de vergelijking al aankomen: Roeien bij Nereus neem je mee, je gooit nooit wat weg. Dat gevoel behouden, je leven lang, daar is Oud-Nereus het vehikel voor. Of de schuit voor, zo u wilt.

Dat het Nereus goed gaat, weet u hopelijk. Er zijn net negen WK-gangers gehuldigd om hun blikken. Met zelfs goud in de 4x en de dames SB8. Al dit succes komt voort uit een bloeiende vereniging. In dit Nereus Magazine leest u wat er nu speelt en leest u verhalen over vroeger.

Roeien, vooral toproeien kost geld. Moderne uitdagingen daarbij zijn de professionalisering van de sport, dat zal alleen maar verder gaan als je wil blijven, de olympische status van roeien, klassen zoals licht roeien zijn vrijwel verdwenen en het verdwijnen van jong toptalent dat zwicht voor beurzen uit de US. Uit allerlei bronnen van inkomsten, wordt dat gefinancierd.

Nereus heeft afgelopen jaar een hele mooie almanak uitgegeven. Daaruit blijkt dat er naast het wedstrijdroeien een bloeiend, ongeëvenaard bruisend verenigingsleven is. Er zijn tientallen commissies waarin Nereïden enthousiast bezig zijn. Er zijn feesten, partijen,

wedstrijden, in-training, tripjes, trainingskampen van alles. Om jaloers op te zijn.

Voor Oud-Nereus leden willen wij zorgen dat wij vaak en bruisend bij elkaar kunnen komen. Naast de gebruikelijke nieuwjaarsborrel, Dies, Heinekenborrel, en ja, weer een borrel op de Koninklijke, gewoon op de Bosbaan, zullen wij meerdere evenementen organiseren. Sommige zullen generatie georiënteerd zijn, sommige met jong-Nereus, andere voor alle ON-leden. Aan de ene kant is het leuk het bruisende Nereus van nu te beleven, aan de andere kant is het leuk je vrienden, kornuiten, matties, vriendinnen van toen weer te zien. Wij mikken op beide. Dit jaar, in 2020, zijn we 135 jaar jong. De lustrumcommissie heeft 'Furore' als lustrumthema aangekondigd. Wat er allemaal te doen is, wanneer, welke activiteiten er voor u, Oud-Nereus, zijn, en die zijn er, u gaat het allemaal horen.

Uw lidmaatschap steunt Nereus het Nereus van nu. Zodat wat u opgebouwd heeft en zoveel plezier aan beleefd heeft, voortgezet kan worden in de tijd van nu. Uw bijdrage aan het Oud-Nereus fonds en uw eventuele bijdrage aan het Willy Bloemendal coach fonds en/of het 100+ fonds waaruit de bootsman betaald wordt, blijven essentieel. De bijdrage van elke roeier, levenslang, is een gift terug aan wat je uit Nereus gehaald hebt en nog haalt.





NEREUS-SUCCESSEN VOORWOORD E.T. PRAESES

DOOR
JORT VAN GENNEP

Onze vereniging, opgericht in 1885 viert dit jaar het honderdvijfendertig jarig bestaan. In de afgelopen jaren is veel veranderd en is alles hetzelfde gebleven. Ieder jaarboek dat geraadpleegd kan worden bespreekt de overwinningen van Nereusploegen. Het enige verschil is dat in recentere jaarboeken de namen veranderd zijn in: Abe, Tone, Dirk en Ilse – maar de rode draad is onveranderd: Wij zijn Nereus, wij zijn de beste.

Hoewel Nereïden vaak belast zijn met hoge verwachtingen, is er dit jaar boven verwachting goed gepresteerd. De Nederlandse mannen-dubbeltwee – met aan boord drie Nereïden – heeft bewezen een ploeg van de buitencategorie te zijn. De ploeg roeide in de finale vanaf de eerste haal weg bij de tegenstand. Met iedere slag die ze maakten bevestigde de ploeg dat zij onbetwist de beste zijn. De mannen hebben het vizier nu op Tokyo gericht. De komende maanden zullen zij hiervoor een ongekende trainingsinspanning leveren.

Naast de mannen-dubbeltwee, gaat uw Nereushart waarschijnlijk ook sneller kloppen wanneer u in de laatste week van juli komend jaar kijkt naar de lichte dames dubbeltwee, de vrouwen-dubbeltwee en vierzonder en de mannenacht. Al deze ploegen hebben op het afgelopen wereldkampioenschap laten zien dat zij komend jaar aanspraak willen maken op de olympische titel.

Met trots heb ik het afgelopen jaar als Praeses mogen aanschouwen hoe al deze Nereïden dromen nastreefden en verwezenlijkten. Diezelfde trots had ik wanneer ik keek hoe de vereniging in de breedte presteerde. Met uitzonderlijk goede prestaties van de eerstejaars lichte en zware mannen, een voortzetting van de suprematie van de vrouwen bij het hoofdnummer op de Varsity (de Damesvier) en de overige nationale en internationale successen.

De successen van Nereus zijn niet alleen beperkt tot de resultaten op het water. De vereniging groeit hard – kwalitatief en kwantitatief. Er zijn momenteel meer dan 1000 leden en de ontwikkeling die de leden doormaken zijn niet enkel in de roeiboort. Nereïden organiseren en participeren het hele jaar in tal van evenementen – van wekelijkse borrels tot de Nereus Business Week. Hierdoor is de vereniging een broedplaats voor talent waar een fantastische studententijd voor iedereen toegankelijk is. Des al niet te min worden alle leden en oud-leden op dezelfde manier verbonden, namelijk door liefde voor de roeisport en honger naar de winst.

Vliedschaamte is een van de populairste woorden van 2019. Des al niet te min raad ik u aan om uw vrienden van nu en van vroeger te verzamelen en samen over de vliedschaamte heen te stappen. Pak het vliegtuig en zorg dat u eind juli 2020 in Tokyo bent om samen de overwinningen van alle Nereïden te zien.

TWEE GEZICHTEN

VOORWOORD PRAESSES

DOOR
FLOOR VAN LIESHOUT

Toen afgelopen april mij de vraag werd gesteld of ik vanaf september de functie van Praeses van Nereus wilde bekleden, klopte mijn hart in m'n keel. Over het antwoord op die vraag hoefde ik echter niet lang na te denken. De vereniging heeft mij zo veel gegeven de afgelopen jaren. Wat is een mooiere manier om terug te geven aan de vereniging dan om een jaar aan het hoofd te mogen staan?

En hier staan we dan: 4 maanden na de start van het roeien collegejaar 2019-2020. En wat voor jaar. Met zowel de Olympische spelen als het Lustrum voor de deur, wordt het zowel een spannend als een zeer feestelijk jaar. Daarnaast gaat het goed met Nereus. Begin september hadden we weer ruim meer aanmeldingen dan we aankunnen waardoor er geloot moest worden. De eerstejaarsselectie is rond en de roeiers maken zich na de NKIR op voor het wedstrijdseizoen. Bij de Dies Natalis is niet alleen de verjaardag van Nereus gevierd, maar is ook het lustrumjaar ingeluid met het aftelbord dat op 0 sprong en de presentatie van de Lustrum das. De komende tijd zullen wij ons als bestuur buigen over het oplossen van problematiek waardoor de succesvolle toekomst van Nereus gewaarborgd zal worden.

Nereus is voor mij een vereniging van twee gezichten. Enerzijds loopt hier de crème de la crème in de roeiwereld rond, anderzijds zijn er leden nog net stuur- en bakboord uit elkaar kunnen houden. Enerzijds wordt een strikt geleefd en hard getraind om op de Heineken Roevierkamp de Nereus boot voorop te laten gaan, anderzijds wordt deze overwinning tot in de vroege uurtjes gevierd. Twee gezichten; twee werelden die Nereus maken tot de vereniging die zij is. Hier wordt je gevormd als student. Hier worden vriendschappen

gesloten voor het leven. Hier wint men samen, verliest men samen en weet men het beste uit elkaar te halen. Aankomend jaar staat daarmee prominent symbool voor deze twee gezichten van Nereus. Enerzijds zal een Nereus afvaardiging strijden voor een gouden medaille op de Olympische spelen, anderzijds wordt er twee weken eerder de Lustrumweek gevierd. Hard trainen, afzien en winnen gaan op Nereus hand in hand met het carpe diem moraal van de Amsterdamse student. Ik hoop ten eerste dat u als reünist dit jaar ook deel zal nemen aan deze gouden combinatie.

Naast twee gezichten, wordt Nereus ook steeds meer een vereniging van twee geslachten. Waar vroeger Nereus alleen open stond voor mannen, later Thetis en Nereus gescheiden door het leven gingen en er tot 2001 enkel mannen aan het hoofd van vereniging stonden, is het nu aan het kerens. De laatste jaren zijn de overwinningen van de vrouwen, waaronder drie opeenvolgende Varsity overwinningen, minstens zo goed als die van de mannen. Daarnaast ziet men in dat een vrouw de vereniging net zo goed kan leiden als een man. Van de afgelopen vijf Praesides zijn er twee van het vrouwelijk geslacht.

Ik geniet elke dag van Nereus, net als zoveel generaties vóór mij hebben gedaan. Dit magazine is een manier om u als reünist nog een kijkje in de bordeauxrode keuken te geven. Ik hoop echter dat het daar niet bij blijft. Dit jaar is bij uitstek het jaar om nog eens terug te komen en u onder te dompelen in "die goede oude Nereus tijd". Ik wens u veel leesplezier en hopelijk zie ik u binnenkort op het bordeauxrode bastion.

WISSELING VAN DE WACHT

OUD - NEREUS BESTUUR

Oud-Nereus. Als je niet beter zou weten, klinkt het een beetje stoffig. Echter, niets is minder waar. De agenda van dit clubje puilt uit: borrels, lunches, feesten, wielerrondes, hardloopwedstrijdjes: verzin het maar en het wordt georganiseerd. Veel van deze evenementen zouden niet plaatsvinden zonder de kennis, kunde en energie van een vijftal oud-Nereïden die zich de afgelopen jaren hebben keihard ingezet om oud-leden betrokken te houden bij Nereus. Dat hebben ze buitengewoon goed gedaan. Lieve Dorien, Sander, Myrte, Jorrit en Tom; de afgelopen jaren hebben jullie nieuwe energie en ideeën aan Oud-Nereus gegeven. Oud-Nereus leeft als nooit tevoren, dankzij jullie.

Nu is het tijd om het stokje over te nemen. Een korte introductie van het nieuwe Oud-Nereus bestuur.



Pieter Andre de la Porte

Voorzitter

Aankomstjaar: 1978

Het Nereus van nu is groter, bruisender en misschien beter dan ooit. Jong Nereus staat op de schouders van hun voorgangers.

Mijn binding met Nereus is groot. Eerst als roeier en bestuurslid. Daarna 11 jaar buitenland als roeier en bestuurslid van de Head of the Charles. terug in amsterdam ben ik al 23 jaar als host van de Amerikaanse deelnemers in nauw contact met elk bestuur. Ik voel mij Nereïd in hart en nieren en voel mij vereerd om als voorzitter van Oud Nereus samen met u mede voorgangers jong Nereus te ondersteunen.



Maurien Møller

Secretaris

Aankomstjaar: 1983

“Joe Hikemelaya”, “Nereus wint de Varsity”, “Amstedijk 130-a”, “H4K”, “de FEBO”... het betekent voor iedere Nereïd een stukje bordeauxrode draad in zijn of haar leven. Als bestuurder van Oud Nereus wil ik graag bijdragen om die verbinding levend te houden. Mijn inzet richt zich oa op een accuraat adressen bestand en een Oud Nereus voor iedereen. Uit mijn jaren in Barcelona, werken in de topsport en eigen Nereus tijd (jaren 80) kan ik wellicht iets verrassends meebrengen voor onze A.S.R.



Maurits Appeldoorn
Commissaris
Communicatie
Aankomstjaar: 2010

Toetreden tot het Oud-Nereus-bestuur geeft een dubbel gevoel: enerzijds stemt het tevreden omdat je betrokken blijft bij en iets terug kan doen voor het cluppie. Anderzijds word je op, bijvoorbeeld, de Dies glazig aangekeken door actieve leden alsof je uit de steentijd komt. Desondanks overheerst trots en blijdschap dat wij deze klus de komende jaren mogen klaren voor ons aller Nereus.

Na een korte roeicarrière heb ik me in 2012 gestort op het coachen van eerstejaarsploegen, zowel dames als lichte heren. Het jaar daarop – 14/15 – had ik de eervolle taak om een jaar lang op de centen van de vereniging te letten. Vanuit die positie heb ik kunnen zien hoe belangrijk de bijdrage in kennis en kapitaal van Oud-Nereus is voor de vereniging. Ik hoop dat we de komende jaren die bijdrages nog verder kunnen vergroten, opdat onze boot altijd voorop blijft varen.



Hilko Swank
Commissaris
Evenementen
Aankomstjaar: 2005

Na een wedstrijdcarrière in de kroegjoolvrije periode 2005-2010, ben ik aan de ASR verbonden gebleven door het lustrum van 2010 en het coachen van Eerstejaars Zwaar 2012. Tegenwoordig ben op donderdag nog vaak in het Amsterdamse Bos te vinden om de eerstejaars roeiers een hart onder de riem te steken en enige Trots op Nereus bij te brengen.

Met veel plezier heb ik dit jaar het stokje overgenomen van Jorrit Lootsma als commissaris evenementen van Oud-Nereus. Ik hoop te zorgen voor een rijk gevulde kalender om Oud-Nereïden samen te brengen en Nereus financieel nog gezonder te maken. Met het naderende lustrum gaat dat dit jaar zeker goedkomen.

Sinds enkele maanden woont er ook een Nereus-baby bij me in huis, die wordt klaargestoomd voor de damesacht van 2037.



Jurr van Ramshorst
Penningmeester
Aankomstjaar: 2010

Tijdens mijn Nereus carrière heb ik veel facetten van Nereus mogen ervaren. Wedstrijdroeien, coachen, H4K commissie, en MatCom in het bestuur. Op alle vlakken heb ik de vereniging zien groeien, professionaliseren en floreren. Maar er is meer mogelijk en dat is mooi. Nog mooier is dat wij, Oud-Leden, daaraan kunnen en mogen bijdragen. Naast het steunen van nieuwe Nereus generaties geeft dit ook de mogelijkheid om oude tijden te herleven. Op het verleden en de toekomst! Geef Gul!



NEREUSBABY'S

26 februari

Hanna Koosje van Els

Renée de Haan & Guido van Els, zusje van Cato

2 april

Guis Alexander van Alphen

Willemijn Susante - van Alphen & Nick van Alphen

21 april

Bodine Janneke Swank

Ravi de Roo & Hilko Swank

28 april

Joan Eke Sam Snijders

Maike Simmes & Ivo Snijders, zusje van Luka

12 juni

Olivia Amar Besamusca

Anne van der Spek & Kenneth Besamusca

30 september

Sarah Noor Schuth

Nina Peters & Anne Schuth



NEREUS IN 'T KORT 'NEVER CHANGE A WINNING TEAM'

DOOR
BRINIO CLAERBOUT, E.T. AB ACTIS

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het seizoen 2018-2019 was er één voor in de boeken. In je bestuursjaar kom je er voor het eerst écht achter wat er allemaal gebeurt aan, op en in de Amsteldijk 130a. Je krijgt een kijkje in de keuken, van de baten, van de lasten. Al ligt dat bij een (studenten)roeivereniging iets anders. Want de lasten, het kopen van de boten, zijn eigenlijk alleen maar baten. Immers, meer boten, is meer beter. De baten bestaan uit de contributie en niet te vergeten, de bar. Als men het zo bekijkt, ziet het eruit als één grote win-win situatie, met enkel baten. Dit is het soort begrotingen waar menig quaestor jaloers op is. Eigenlijk is het allemaal één grote vicieuze cirkel. Er komt geld binnen, daarvan worden boten gekocht en profcoaches ingeschakeld. Dit leidt er weer toe dat de Gouden Blikken keurig op het Bordeauxrode Bastion worden afgeleverd. Hierdoor denken de eerstejaarsstudenten: daar wil ik bij horen! Wat als gevolg heeft dat er ieder jaar meer en meer aanmeldingen komen. Wat weer als gevolg heeft dat ... enfin, de rest kunt u zelf invullen.

Allereerst, het ging en het gaat nog steeds goed met het aantal aanmeldingen voor de Afroeiperiode. Na een kleine dip voor het seizoen 2017-2018 gaat het wederom de goede kant op. Het aantal stijgt en we mogen met trots zeggen dat wij de meeste inschrijven hebben: 522 om precies te zijn, waarvan er 375 zich Afroeier der A.S.R. Nereus mochten noemen. Uiteindelijk zijn er 343 daadwerkelijk lid geworden. Voor de Afroei van 2019 zat het aantal inschrijvingen weer ruim boven de 600. Zoals Sir Alfred Ramsey ooit zei "Never change a winning team". Zo ook geschiedde het op Nereus dit jaar. De Godenzonen bewandelen het pad van wedstrijdroeier en al het andere duikt een C4 in. Om iedereen van een degelijk vaarttuig te voorzien, is het nodige uit de fabriek van Empacher te Eberbach getrokken. Zo is er een nieuwe zware mannennacht gedoopt met de naam 'Nereus'. En Olympisch

medaillewinnaar en meervoudig Varsitywinnaar Boaz Meylink heeft dit jaar zijn eigen mannen 4+ mogen dopen.

Om ook onze vrienden van de compvloot van behoorlijk materiaal te voorzien is dit jaar de 'Hotshots' gedoopt, een gloednieuwe torpedo van Roeiwerk Wiersma. Om dit allemaal te bewerkstelligen moesten de leden behoorlijk hun best doen aan de bar. En, waarde Oud-Nereïden, dat is gelukt! Er is in totaal €201.246,90 afgeslagen op de kassa. Voor de jongeren onder u die net beginnen met werken, dat komt overeen met ruim twee jaar lang iedere dag een nieuw instapmodel van SuitSupply. Voor de meer belegen mensen onder u, daar kunt u 305 jaar lang Het Financieele Dagblad zorgeloos van lezen. Dit seizoen waren er 632 barpassen actief, ofwel er is gemiddeld €318,43 per pas uitgeven. Aangezien iets na drie jaar een traditie is, is het tegenwoordig de traditie dat iemand van H6 de lijst aanvoert. Dit jaar met een bedrag van €665,36. Om dit allemaal te vertalen naar liters bier komen we uit op een totaal van 37.008L bier, ofwel 148.032 biertjes. Wat dus neerkomt op een heleboel aangeboden fusten. Waarvoor hulde!

Tevens is de LustrumCommissie voor het 27e Lustrum gevraagd. Na een enerverend themabekendmakingsfeest op Sociëteit NIA, zijn er in totaal 500 Passe-Partouts verkocht voor het Lustrum! Het belooft een heus spektakel te worden door het lustrumjaar heen met als hoogtepunt de Lustrumweek in de zomer van 2020.

Kortom, het gaat goed met onze vereniging. Het aantal inschrijvingen stijgt, de hoeveelheid bier gaat de goede kant op. De vereniging wordt ouder, de lustra groter, we zijn onze nummer 1 positie enkel aan het verstevigen.

Rest mij niets anders dan af te sluiten met een luid, Ioe hikemelaya en Nereus wint de Varsity!

AGENDA 2020

Januari

- 4 OPENINGSFEEST LUSTRUM
- 5 NIEUWJAARSBORREL
- 12-19 INTRAININGSWEEK
- 18 INTRAININGS ALV
- 19 AMSTERDAM WORLD ERGOHEAD

Februari

- 15-16 WINTERWEDSTRIJDEN

Maart

- 14-15 HEINEKEN ROEIVIERKAMP
- 21-22 HEAD OF THE RIVER
- 28 TWEEHEAD
- 29 SKIFFHEAD

April

- 4 VARSITY
- 10-12 WERELDBEKER I, SABAUDIA
- 11-12 GENT SPRING REGATTA
- 17-19 HOLLANDIA / NK KLEIN
- 27-29 PARALYMISCH OKT VARESE

Mei

- 1-3 WERELDBEKER II, VARESE
- 2-3 DAMEN RACEROEI REGATTA
- 9-10 KONINKLIJKE HOLLAND BEKER
- 10 LUSTRUM OPENING OUD-NEREUS TIJDENS DE KHB
- 16-17 ZRB & LUSTRUMRALLY
- 17 SPAARNE LENTERACE
- 17-19 OKT LUZERN
- 22-24 WERELDBEKER III, LUZERN

Juni

- 5 THETISSPRINT
- 5-7 EK, POZNAN
- 6-7 ARB
- 20-21 WESTELIJKE REGATTA

Juli

- 1-5 HENLEY ROYAL REGATTA
- 3 ARGO SPRINT
- 4-5 NSRF SLOTWEDSTRIJDEN
- 24-1 LUSTRUMWEEK

Augustus

- 24 JULI - 1 AUG OLYMPISCHE SPELEN, TOKYO
- 16-23 WK NIET-OLYMPISCH, SB, JUNIOREN
- 29 AUGUSTUS - 6 SEPTEMBER PARALYMPISCHE SPELEN, TOKYO

September

- 5-6 WK MASTERS, LINZ
- 20 KNSRB WIELERRONDE
- 26 LUSTRUMWEDSTRIJDEN

Oktober

- 17-18 TROMP BOAT RACES
- 31 LUSTRUMDINER

November

- 8 NOVEMBERVIEREN
- 20 KNSRB WIELERRONDE
- 26 LUSTRUMWEDSTRIJDEN
- 29 HEL VAN HET NOORDEN

December

- 6 DIES NATALIS: NEREUS 135 JAAR!
- 12 NKIR
- 19 LUSTRUMGALA

Olympische Spelen, Tokyo

24 JULI - 01 AUGUSTUS



WEDSTRIJDJAAR 2018-2019

DOOR

JUDITH DE WILDE, E.T. WEDSTRIJD-COMMISSARIS

Een klein stukje familiale stamboom: De Griekse godheid Nereus is een zoon van de zee, Pontos, en Gaia, de aarde en vertegenwoordigt het wonderlijke van de zee. Uit het huwelijk van Nereus met Doris zijn vijftig of meer dochters geboren, de Nereïden. De bekendste Nereïde, Thetis, was de moeder van de legendarische Achilles. Nu vraagt men zich vaak af waarom Nereus zo succesvol is. Hoogstwaarschijnlijk zit het antwoord hem mede in de cultuur op Nereus, die draait om het wedstrijdroeien. Het zijn de overwinninglijsten en rondlopende roeiers die iets van historisch besef meegeven, en uitstralen dat Nereus nog immer het wonderlijke van de zee belichaamt.

Toch is afgelopen jaar gebleken dat ook Nereus zijn succes niet in de schoot geworpen krijgt. Zo waren de weergoden Nereus' oogappeltje ongunstig gestemd. De Heineken Roevierkamp werd geteisterd door een overvloed aan wind en water. De roevierkamp moest noodgedwongen enige amputaties ondergaan en als trio- duo-, of zelfs mono-poot verder door het leven. Slechts enkele weken later sloeg het lot opnieuw toe, toen de Varsity de Achilleshiel van Nereus op treffende wijze wist bloot te leggen. Nereus, beladen onder overvloed aan historisch besef en misplaatste onaantastbaarheid. Wel willen winnen maar niet bereid zijn om te verliezen. Wie de geschiedenis erop naslaat ziet echter dat Nikè, de godin van de overwinning, toch echt niet tot de Nereïden behoort, en dat Nereus dus

nooit achterover zal kunnen leunen als het om de winst gaat.

Overigens kan aan de teneur zojuist beschreven worden toegevoegd dat de lustrerende Theteïden nergens last van leken te hebben en wederom lijnrecht op de gouden blikken zijn afgekoerst. Zijn de mythes dan echt waar? Zijn de dames dan toch het sterkere geslacht? Dat zou toch ietswat te kort door de bocht zijn gezien de geweldige prestaties van onder meer eerstejaars licht en zwaar '19, en de Henley afgevaardigden. Het geheim van hun succes? Langs de lange rij overwinninglijsten dwalen, het historisch besef opsnuiwend. Week in de knieën van al het moois dat zich daar, in de geschiedenis, heeft afgespeeld. En dan vervolgens, stap 2 – kleine tip: vergeet u deze vooral niet toe te passen -, de boot in stappen en de ballen uit de broek trainen. En dan maar hopen als eerste de finish te mogen bereiken.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ik ben ervan overtuigd dat veerkracht een eigenschap is die Nereus rijk is. Niet voor niets behoort Nereus tot de voor-Olympische goden. Plat gezegd; Nereus bestond al voordat het woord Olympus door het universum galmde. Daar moet toch enige kracht uit te putten zijn. Met de Spelen van Tokio in het vooruitzicht, waar Nereïden het ongetwijfeld tot ongekende hoogte zullen schoppen, is dat goed nieuws. De geschiedenis heeft het nooit bij het verkeerde eind.



BEEELD DAMESB ACHT: MERIJN SOETERS, OVERIGE FOTO'S ELLEN DE MONCHY

» In het wedstrijdseizoen 2018-2019 werden er 106 blikken behaald voor de A.S.R. Nereus. Van boven naar onder: De dames acht behaalt een derde plek op de Baselhead in Zwitserland, de mannen elite viermet wint de Novembervieren, de dames SB acht wint goud op de wereldkampioenschappen in Sarasota, Florida.



» De vrouwenvier keert wederom met de gouden hanger terug naar Nereus na het gewonnen vrouwen hoofdnummer op de Varsity. Het tegeltje kan voor het derde opeenvolgende jaar worden bijgezet in de sociëteit van Nereus.



» De mannenacht met Nereïden Robert Lücken en Ruben Knab verrassen op het WK met een zilveren plak, niet ver achter de Duitsers. De Acht, sinds dit jaar gesponsord door RedBull, lijkt de smaak te pakken te hebben voor Tokyo 2020.



» De vrouwen vierzonder met Veronique Meester op slag was goed op dreef het afgelopen jaar met het winnen van de Europese titel, winst op een wereldcup en winst op Henley. Met de zilveren medaille op de WK hebben zij zich ruimschoots gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Ook de vrouwendubbelvier met Olivia van Rooijen weet zich te kwalificeren door het behalen van een bronzen WK medaille.



» In de lichte dubbel twee wint Ilse Paulis samen met ploeggenoot Marieke Keijser (Skadi) zilver op de WK. Nu de boot gekwalificeerd is voor de Spelen kan Ilse haar Olympische titel gaan verdedigen in Tokio. De Nieuw Zeelanders, die de wereldtitel met vier seconden verschil wonnen, lijken de grootste concurrent.





BEELD: ELLEN DE MONCHY

GOUDEN DUBBELVIER

Ongenaakbaar. Dat was de mannen dubbelvier met Nereïden Tone Wieten, Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard en Phocaan Koen Metsemakers op het wereldkampioenschap 2019 te Linz-Ottensheim. Met een verschil van maar liefst 3.84 seconden met de nummer twee werd de favorietenrol meer dan waargemaakt. Naast de wereldtitel wonnen de mannen eerder het jaar de Europese titel op de Rotsee. Voor 2020 zal alles in het teken staan van de Olympische Spelen en sinds januari is bekend dat de bemanning intact zal blijven in aanloop naar de Spelen. Na het uiterst succesvolle seizoen 2019 zal de ploeg met niets minder dan goud genoeg nemen. Schrijf 28 juli 2020 maar alvast in de agenda.

Ioe Hikemelaya!